

De Geest vervult gelovigen

Handelingen 2:1-13



Thema: Pinksteren: de Geest van Christus werkt

Projectthema: Ik beloof de Heilige Geest

Doel

De kinderen ontdekken dat de Heilige Geest getuigt van wat Christus deed en ons samenbrengt en de kracht geeft om in Hem te geloven

Toelichting

Eeuwig leven begint bij wat Christus deed. Het is er nu al voor wie gelooft in Gods toekomst van volmaakte vreugde. Christus bidt voortdurend voor ons bij zijn Vader. Wij zien dat door de komst van de Heilige Geest. Die geeft gelovigen de kracht om zelf te geloven en enthousiast van Christus te getuigen. Die Geest brengt gelovigen ook samen in de kerk: gedoopte mensen, één in hun Heer en Verlosser.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Veel mensen gaan van Jezus houden

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat de discipelen van Jezus veranderen, als de Heilige Geest bij hen komt. Leg de nadruk erop, dat ze dan gaan vertellen over Jezus en dat Petrus de mensen oproept met hen mee te doen. Ze moeten ook gaan geloven in Jezus om vergeving van hun zonden te krijgen. En veel mensen doen dat. Alle mensen die in Jezus geloven en dicht bij Hem willen leven heten samen 'de christelijke kerk'

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods Geest gaat aan het werk

Richtlijnen: Vertel aan deze kinderen wat de Geest met de discipelen doet. Ze gaan van Jezus vertellen, van zijn leven, sterven en opstanding. Ze vertellen over wat ze zelf hebben gezien en gehoord. Door Gods kracht veranderen ze opeens van leerlingen in leraren. Petrus roept de andere mensen bij de tempel op dat ook te geloven. Dat is een grote verandering voor hen: geloven in het werk van Jezus, daarom anders gaan leven, je laten dopen in de naam van God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat op Pinksteren. Zo is de kerk van Christus ontstaan. En die kerk is heel hard gegroeid en groeit nog steeds.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

Richtlijnen: Met de jongeren uit de bovenbouw kun je goed deze regel uit de apostolische geloofsbelijdenis bespreken. Je kunt de verschillende elementen met de verzen uit Handelingen 2 laten zien.

1. We geloven in de Heilige Geest. God zelf heeft ons het geloof in Jezus Christus gegeven. Zoals de discipelen het van Jezus zelf leerden en op Pinksteren de kracht kregen om het geloof uit te dragen. (Hand. 2:1-4)
2. We geloven één christelijke kerk. Dat wil zeggen: we horen bij elkaar door Jezus Christus. In Hem zijn we één. We leven van wat Hij deed en van wat Hij ons heeft beloofd. Het teken van dat geloof is de doop: een nieuw leven voor Hem samen met alle andere gelovigen. (Hand. 2: 22-24, 37-38)
3. We geloven dus niet in de kerk. Christenen kunnen zwak zijn en grote fouten maken. Christenen blijven zondigen. Gods Geest maakt ons tot kerk. We geloven dus de heilige kerk, we geloven dat de kerk een geschenk is van God. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn (Hand. 2:1-4)
4. We geloven in de algemene kerk. Dat betekent dat iedereen daarbij mag horen. Petrus riep iedereen op om zich af te keren van zijn huidige leven (Hand. 2:38) en zich te laten dopen als teken dat je bij Christus wilt horen. Het betekent ook, dat de christelijke kerk wereldwijd is, waar je ook woont, welke huidskleur je ook hebt, of je arm bent of rijk. En tenslotte betekent het dat de Geest die kerk steeds verder laat groeien, op de eerste dag al met drieduizend mensen (Hand. 2:41). Inmiddels zijn er miljarden christenen.

Extra bijbelgedeelte: Openbaring 7:9-12

(Ook hier zien we de heilige, algemene christelijke kerk: een ontelbare menigte uit heel de wereld die juicht voor God en het Lam)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij deze dag (Pinksteren)

Op het moment dat ik dit schrijf, leven we in de tijd dat het coronavirus ons leven beheerst.

Dat houdt in: veel thuisblijven, zeker wanneer je verkouden of griepig bent, anderhalve meter afstand houden. Een klein onzichtbaar virus springt van de ene mens op de andere mens met alle kwalijke gevolgen van dien: ziek worden, met milde klachten of heel erg ziek worden en in het ergste geval 'sterven'.

Zoals nu zo'n klein onzichtbaar virus wereldwijd voor de meest verschrikkelijke dingen kan zorgen, zo zorgde eens de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag niet voor verschrikkelijke dingen, maar juist voor heel mooie, vreugdevol makende dingen. De mensen werden enthousiast (= vol van de Geest), vuurvlammetjes verspreiden zich over de mensen. Mensen begonnen in allerlei vreemde talen te spreken, zodat iedereen de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Een onzichtbaar iets, hoorbaar als een hevige windvlaag, zorgde daarvoor. En dat onzichtbare iets had en heeft wereldwijd grote geweldige vreugdevolle gevolgen. Dat onzichtbaar iets, toen hoorbaar als een hevige windvlaag, mogen we de Heilige Geest noemen.

Bij het Bijbelgedeelte

Het is nu 10 dagen geleden dat Jezus hen verliet en naar de hemel ging. De discipelen zijn nu allemaal bij elkaar. Het is immers Pinksteren (= de vijftigste dag na Pasen). Dat is het Oogstfeest waarop de eerstelingen van de oogst met begeleidende offers aan God worden aangeboden. Niet alleen de twaalfen zijn bij elkaar, maar 120 mensen zijn bij elkaar (zie hiervoor hoofdstuk 1: 15). Ineens horen ze iets als van een hevige windvlaag, dat het huis vervulde en ze zien vuurvlammetjes op ieder die daar aanwezig is.

Allemaal worden ze vervuld met de Heilige Geest. Jezus had vlak voor zijn hemelvaart gezegd, dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Nou, dat gebeurt hier. Met 'heilige bezieling' worden ze vervuld. Dat is dus een unieke bezieling. Je mag ook zeggen: Met een uniek enthousiasme.

Het gaat gepaard met het wonder van dat ze elkaar allemaal in hun eigen taal horen spreken.

Bijzonder moet dat geweest zijn. Verbazingwekkend.

Ze spreken over de grote daden van God. Petrus begint de menigte ook toe te spreken. In het vervolg van dit hoofdstuk kunnen we deze hele toespraak van Petrus ook lezen.

Heel apart wat hier allemaal gebeurt. Het wonder van Pinksteren is dus de uitstorting van de Heilige Geest, die ervoor zorgt dat er een heilige bezieling bij mensen komt. Dat er sprake is van een talenwonder. Dat houdt in dat in tegenstelling tot de gebeurtenis bij de torenbouw van Babel de mensen elkaar niet meer konden verstaan, de mensen elkaar nu weer allemaal kunnen verstaan. Ook deze gebeurtenis was van korte duur, maar zal zeer zeker vanaf de jongste dag volop in vervulling gaan.

Het belangrijkste van het Pinksterfeest is dat Jezus nu geboren wordt in de harten van mensen. Met het Kerstfeest werd Jezus geboren in Betlehem. Dat was een plaatsgebonden gebeurtenis. Met Pinksteren mag er sprake zijn van een wereldwijde gebeurtenis. De oproep van Pinksteren is de oproep van Petrus: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder de aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.'

Wat een geweldige belofte, die voor veel vreugde zorgt.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vs. 1 Pinksteren komt van het Griekse woord pentèkostè. Dit betekent: vijftigste.

Op deze vijftigste dag na Pasen, eigenlijk na het Pascha, wordt het Oogstfeest gevierd. Als de vijftig dagen vol zijn, is het graan rijp voor de oogst.

Er zou een verband kunnen zijn: Op de dag van de eerstelingen deelt de Geest zijn eerste gaven uit. Ook in het werkwoord 'vol worden' zit dit verband. In de verzen 2 en 4 wordt het werkwoord 'vervullen' gebruikt. Het oogsten van wat de Geest uitdeelt, gaat beginnen.

'Allen' zijn de 120, zoals die in hoofdstuk 1:15 worden genoemd. Zij vertegenwoordigen de 12 geslachten van Israël.

Vs. 2v De Heilige Geest is geen wind en geen vuur. Er wordt een geluid 'als van een hevige windvlaag' gehoord. Het ging niet waaien, maar je hoorde alsof het ging waaien.

Zo werden er ook vuurvlammetjes gezien, maar in werkelijkheid was het geen vuur.

Men hoort dus de wind. En men ziet iets dat lijkt op vuurvlammetjes, dat zich over alle mensen in het huis verspreidt.

Vs. 6 Het talenwonder hier is van andere orde dan bijvoorbeeld in Korinte, waar sprake is van zogenaamde glossolalie. Glossolalie is meer engelentaal, voor de meeste mensen niet te verstaan. De talen hier zijn talen, die allemaal te verstaan zijn. Ieder hoort namelijk zijn eigen taal spreken. Heel wonderlijk allemaal.

Enkele vragen

- Het Pinksterfeest wordt wel gezegd, is het feest van de geboorte van de Kerk. Wat zou hier mee bedoeld worden?
- Met Kerst wordt Jezus geboren in Bethlehem of je kunt zeggen: Hier op aarde. Met Pinksteren wordt Jezus geboren in je hart. Wat wordt hiermee bedoeld en probeer dit wat beter duidelijk te maken.
- Voel jij de werking van de Heilige Geest ook in jou en zie je dat de Heilige Geest aan het werk is?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 133	
Lied 513	(=Gezang 1LvdK)
lied 675	(=Gezang 477 LvdK)
Door de kracht van de Heilige Geest	Hemelhoog 222
Vlammetjes	Hemelhoog 237
Kom aan boord	Hemelhoog 356
Lees je bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382
Uw woord is ene lamp voor mijn voet	Hemelhoog 494
Vertel het aan de mensen	Hemelhoog 691
Vul mij met uw Geest	Op toonhoogte 448

Auteur: PZ



Veel mensen gaan van Jezus houden

Weet jij hoe een brood ontstaat? Houd je van een feest? Luister maar mee naar dit verhaal:

Het is Pinksterfeest. Veel mensen zijn bij elkaar om een oogstfeest te vieren. Weet je wat oogsten is? Oogsten betekent dat wat op het land is gegroeid, bijvoorbeeld graan of aardappelen, rijp is en nu van het land afgehaald kan worden. Het graan heeft lang in de grond gezeten, is gegroeid en kan nu van het land afgehaald worden. Het kan gebruikt worden voor het maken van brood. De graankorrels worden gemalen. Dit meel wordt gebruikt voor het brooddeeg. Daarna kan er heerlijk brood van gebakken worden.

De mensen willen met elkaar God danken voor het eten dat gegroeid is. Ze vieren feest; oogstfeest.

Opeens horen de mensen een geluid. Ze roepen naar elkaar en zeggen: 'Wow! Wat is dat, hoor je het?' 'Wat bijzonder, ik hoor de wind waaien maar ik zie de wind niet, er beweegt geen enkel blaadje aan de boom!' 'Ja, kijk! Het is alsof er vlammetjes van vuur op de hoofden van de mensen zijn'

Alle mensen zijn verbaasd als zij de wind horen en de vlammetjes op de hoofden zien.

Zij worden blij vanbinnen. Er verandert iets. De Heilige Geest is gekomen. De Heilige Geest hoort bij God. Hij wil de mensen veranderen, zodat de mensen gaan vertellen over Jezus. Petrus, een discipel van Jezus, doet dat al. Hij vertelt alle mensen dat ze mee moeten doen om aan iedereen over Jezus te vertellen. En wanneer Petrus dat doet, is er nog iets heel bijzonders. Alle mensen kunnen hem zomaar verstaan. De mensen die ver weg wonen en de mensen die dichtbij wonen. Ook de mensen die een andere taal spreken. Veel mensen geloven wat Petrus vertelt. Ze worden warm en blij vanbinnen.

Ze weten dat zij Jezus nodig hebben omdat Hij alle verkeerde dingen vergeeft. Graag willen ze dit met elkaar blijven vieren. En dat doen ze ook. Ze blijven samen omdat ze van God houden en ze heten met elkaar de 'kerk'. Wat een feest.

Weet je nog van de oogst? Het graan was klaar, het begin van een lekker brood. Vandaag is het feest van het begin van de kerk. En weet je wat zo mooi is? De Heilige Geest begint met dat feest. Hij verandert mensen van binnen. En daarom mogen we ook zeggen: Feest van de Heilige Geest! Vier jij het feest mee?

Auteur: KvdG



Gods Geest gaat aan het werk

Print van internet een kaart die de omvang van het Romeinse rijk ten tijde van deze geschiedenis laat zien. Neem eventueel een wereldatlas mee voor de intro. Zorg ook voor een kaart met lucifers. Leg een bijbel open bij Handelingen 2.

Wie van jullie weet wat een virus is? Wie van jullie heeft zo'n virus wel eens met eigen ogen gezien? Vorig jaar kregen we in de hele wereld te maken met het coronavirus. We konden het ziekmakende virus niet zien maar merkten wel dat het van de ene naar de andere mens kon overspringen. Griezelig snel zelfs. We moesten er rekening mee houden door op afstand van elkaar te blijven, mondkapjes te dragen en niet bij anderen op bezoek gaan om overspringen te voorkomen. Veel gewone dingen konden we niet meer doen. Er werden mensen ziek. Er overleden ook mensen. Je zag het virus niet maar merkte het wel. Als je ging hoesten, keelpijn of koorts kreeg kon dat ziekmakende virus zomaar naar jou zijn overgesprongen. Vandaag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel over iets dat je ook niet kunt zien. Het maakt je niet ziek maar juist blij. Het komt uit de hemel bij de Heer Jezus vandaan. Lucas heeft het voor ons opgeschreven, luister maar.

Bijbelverhaal

Kijk naar de kaart van het Romeinse rijk en wijs het stukje Palestina aan. Waar Lucas over schrijft is hier gebeurd. In de Romeinse provincie Palestina met de tempelstad Jeruzalem. Eerst gaan we even terug naar die tijd. De keizer in Rome was toen de baas over dat deel van de wereld. Romeinse soldaten hielpen hem erbij. *(Wijs op een kaart aan hoe ver de macht van de keizer reikte-zelfs in ons land marcheerden deze soldaten!).* Tijdens de wandelingen vertelde Jezus zijn leerlingen vaak over een nieuw Koninkrijk dat komt. De leerlingen dachten: 'Dat is een goed idee, want waar de Romeinen de baas zijn, is geen fijne situatie en die soldaten van de keizer hebben we ook liever niet. Het wordt vast beter als er een nieuw rijk komt waar Jezus Koning is.' Ze werden blij van die gedachte. Ze fantaseerden zelfs wie van hen zijn beste minister zou worden. Gek genoeg had Jezus het er vaak over, maar gebeurde er niks dat erop leek. Jezus werd zelfs gekruisigd door de Romeinen. Die bleven dus de baas. Hoe kon dat nou? Waar bleef dat Koninkrijk van Jezus; Hij had het toch beloofd? Wonderlijk genoeg kwam Jezus terug uit de dood. Levend stond Hij ineens in hun kamer. Veertig dagen later nam Hij afscheid en ging terug naar zijn Vader. Zijn laatste woorden gingen nog steeds over de nieuwe Koninkrijk. 'Ga de wereld in en vertel iedereen over het goede nieuws van het Koninkrijk. Mijn Vader zal jullie de heilige Geest sturen om daarbij te helpen. Blijf daarom bij elkaar tot Hij komt.' Het was dus niet afgelopen met dat Koninkrijk, maar hoe het verder zou gaan wist niemand van hen. Wel hielden ze vast aan wat Jezus had gezegd en wachtten samen af wat zou gebeuren. Daarom gingen ze niet terug naar hun

vissersboten, hun huis of het belastingkantoor. In Jeruzalem vonden ze een huis waar ze met z'n 120-en in passen. Daar praten, bidden en zingen ze met elkaar. Dat helpt bij het wachten. Honderdtwintig mannen en vrouwen die blijven geloven dat wat Jezus beloofde, echt zal gebeuren. Ze weten alleen niet wanneer en hoe. Dat is best spannend.

Tien dagen later is de stad Jeruzalem klaar voor het oogstfeest. Joden uit het hele Romeinse rijk *(kijk eens op de kaart waar ze vandaan komen, zie Hand. 2)* zijn naar de stad gereisd waar de tempel staat. De straten zijn vol met geluiden van anderstalige Joden. Heerlijk vinden ze het om in Jeruzalem te zijn en 50 dagen na het Paasfeest dit oogstfeest samen te vieren. Het koren op het land is volgroeid en van het land gehaald als voorraad voor de wintertijd. Dat betekent 'feest!' Op deze morgen zijn de deuren van de tempel op tijd open om de Joodse feestgangers welkom te heten. Zij gaan er God danken voor het goede leven dat Hij geeft. De honderdtwintig gelovigen maken zich ook klaar. Plotseling gebeurt in het huis waar de leerlingen en andere gelovigen bij elkaar zijn, iets dat niemand verwacht en iedereen daar verrast. Ze horen in het hele huis het geluid van een sterke wind. Waar komt dat vandaan? En kijk eens op de hoofden van de mensen in het huis. Zie je die goudgele vlammetjes daar bovenop dansen? Wat gebeurt er toch? De mensen met vlammetjes op het hoofd beginnen hardop te praten. Als je goed luistert hoor je ze woorden spreken die horen bij een buitenlandse taal. Hebben die eenvoudige mensen dat geleerd? Wonderlijk genoeg begrijpen bezoekers uit Egypte, Libië, Perzië en Babel precies waar ze het over hebben. Het gaat over bijzondere dingen die God door zijn Zoon Jezus heeft gedaan. Sommige luisteraars raken in de war. Anderen zeggen: 'Ach joh, die lui hebben gewoon te veel wijn gedronken, zie je dat niet?' En die discipelen zelf... wat vinden zij? Die begrijpen ineens dat dit het moment is waar Jezus het over had, vlak voor Hij naar de hemel ging en zei: 'Blijf in Jeruzalem en wacht op wat mijn Vader heeft beloofd. Als dat moment komt, zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. Die Geest zal jullie de kracht geven om in Jeruzalem, in Israël en de hele wereld over Mij te vertellen.' Petrus en de anderen weten zeker dat dit het moment is dat Jezus bedoelde. Vanaf nu gaat het beginnen en zal Gods goede nieuws harten van mensen vol maken met enthousiasme, geloof en liefde voor God en zijn Zoon Jezus. Daarom stapt Petrus naar voren: 'Beste mensen, wij zijn absoluut niet dronken! Er is iets anders aan de hand en ik zal het uitleggen. Dit alles heeft te maken met Jezus, de Messias die God ons stuurde. Hij zit nu in de hemel op een troon naast God. Weet je, er is iets nieuws begonnen. Doe daarom je oude leven weg en maak een nieuw begin door je te laten dopen.' Die dag beginnen 3000 mensen een nieuw leven door zich te laten dopen.

lees verder op de volgende bladzijde

We gaan even weg uit Jeruzalem en praten verder over wat daar gebeurde. De leerlingen begrepen; dit gaat over de Heilige Geest waar Jezus het over had. Hebben ze die Heilige Geest gezien, denk je? Die helpende Geest die Jezus beloofde kwam uit de hemel om verbinding te maken met mensen op aarde. Omdat je die niet kunt zien, zorgde God voor het geluid van een sterke windvlaag en goudgele, dansende vlammetjes op het hoofd van de gelovigen. Ook werd in allerlei talen verteld over het bijzondere werk van God. Die bijzondere dingen waren het bewijs dat God iets nieuws deed. God had het beloofd en wilde hier alle aandacht voor. Doordat het zo ging konden mensen ogen en -oren het zelf zien en horen. Op die Pinksterdag was de tijd dat die beloofde Geest kwam, rijp. Je ziet de Heilige Geest niet maar let eens op wat wel gebeurt. Mensen worden niet ontevreden, boos of ziek van dit nieuwe dat God geeft. Ze worden blij en enthousiast. Drieduizend van hen willen meedoen aan dit nieuwe leven.

Dit nieuwe is in de eeuwen erna verdergegaan. Vandaag is dat goede nieuws nog steeds te horen in veel kerken. Ook in de kerk waar wij vandaag zijn. Zo is wat God beloofde door de kracht van de Heilige Geest uitgegroeid over de hele wereld. Precies zoals dat nieuwe Koninkrijk door God is bedoeld. Het heeft ook met ons te maken. Daarom zeggen wij: 'Dank U wel Here God dat U een begin maakte met het Koninkrijk van Koning Jezus en dat de heilige Geest ons met Hem verbindt. Hij geeft ook geloofskracht voor die nieuwe manier van leven en helpt daarin mee. Daarom zeggen wij eerbiedig met gevouwen handen: 'Dank U Here God, dat U ons niet vergeet en doet wat U belooft!'

Ter afronding om zelf een indruk mee te nemen

We geloven dat Jezus Christus de Koning is van het Koninkrijk dat, midden in deze wereld waarin van alles gebeurt, nieuw begonnen is. In de kerk steken we een kaars aan om te laten zien, dat wij bij elkaar zijn omdat die Jezus onze Heer en Koning is. Vandaag steken we hier ook een kaars aan om te laten zien dat ook wij erbij horen.

Steek de kaars aan en ga er in een kring omheen staan en geef elkaar een hand als teken van verbondenheid; Zing uit Opwekkingsliederen voor kinderen nr. 17 (kinderen van de Vader) of OTH 459.

(Als fysiek contact nog niet wijs is, kun je een toiletrol uitrollen en dat lint in de kring als verbinding met elkaar vasthouden.)

Zing samen 'We willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt.

Zing het lied/ of laat het horen en deel daarna iets lekkers uit in de vorm van een hartje of zo. Samen zijn doet goed!

Auteur: JH



Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

Lezen: Handelingen 2:1-13

Het is Pinksterfeest. Maar voordat we gaan kijken wat er op de deze Pinksterdag in Jeruzalem allemaal gebeurde, neem ik je mee naar dik een week geleden. We vierden toen de Hemelvaart van Jezus. Je leest die geschiedenis bijvoorbeeld in Handelingen 1. Jezus zegt daar tegen zijn discipelen dat zij in Jeruzalem moeten blijven wachten op de belofte van de Vader. Jezus had eerder aan zijn discipelen uitgelegd dat met die belofte de Heilige Geest bedoeld werd.

En nu, 10 dagen later, op de dag van het Pinksterfeest zijn de 12 discipelen samen met nog zo'n 100 volgelingen van Jezus bijeen in een huis in Jeruzalem. Waarschijnlijk waren ze in gebed en zich aan het voorbereiden op het Pinksterfeest, dat door alle Joden gevierd werd. Op deze vijftigste dag na het Pascha, wordt in de Joodse traditie namelijk het Oogstfeest gevierd. Als de vijftig dagen vol zijn, is het graan rijp voor de oogst. Voor dit feest waren er veel Joden uit alle delen van het Romeinse Rijk in Jeruzalem aanwezig. Deze Joden waren buiten Israël geboren en spraken dus ook een andere moedertaal. Samen met de inwoners van Jeruzalem maken zich allemaal klaar om het grote oogstfeest in de tempel te vieren. Alleen, dat zal heel anders verlopen dan dat ze gewend waren.



's Ochtends vroeg wordt Jeruzalem opgeschrikt door een hard geluid. Het klinkt als een geweldig harde windvlaag. Het geluid is keihard, het vult het hele huis waar Jezus' volgelingen in zitten. Met de mensen in het huis gebeurt ook iets. Want naast het harde geluid, verschijnen er in het huis ook een soort vlammen, die lijken op vuurtongen en die zich verdelen over alle aanwezigen.



Het gevolg is dat iedereen in het huis vervuld wordt van de Heilige Geest. Dat heeft grote gevolgen, want de Heilige Geest laat iedereen in het huis spreken in vreemde talen.

Andere mensen in Jeruzalem hebben het harde geluid ook gehoord. Snel haasten ze zich naar de plek waar het geluid vandaan kwam en vallen bijna om van verbazing. Met open mond horen ze de volgelingen van Jezus namelijk over Gods weldaden en liefde spreken in hun eigen moedertaal!

Op deze bijzondere Pinksterdag komen zo'n 3000 Joden tot geloof en aanvaarden ze Jezus als hun Redder en Koning van hun leven. De Kerk van Jezus is geboren.

Het onderwerp van deze zondag lees je boven dit verhaal: 'Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk.' Dit is een regel uit de zogenaamde [Apostolische Geloofsbelijdenis](#). Dit zijn 12 korte uitspraken die de kern van het christelijke geloof vertellen. Al in 170 na Christus hebben gelovigen deze geloofsbelijdenis op schrift gesteld en ook nu nog lezen we deze 12 uitspraken over God nog vaak in de kerk. Deze regel uit de Apostolische Geloofsbelijdenis is afgeleid uit het Bijbelgedeelte wat we vandaag lezen. Je kunt dit als volgt begrijpen:

We gelooven in de Heilige Geest. God geeft door zijn Heilige Geest ons het geloof in Jezus Christus. Dat deed Hij, zoals we lezen, op de eerste Pinksterdag en dat doet Hij nu nog steeds. De Heilige Geest zorgt voor bekering en verzamelt de gelovigen, vroeger, nu en in de toekomst. Dat doet Hij niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Zoals de discipelen in alle talen de liefde van God doorvertelden, zo doet de Heilige Geest dat nog steeds in de hele wereld, zodat mensen tot bekering komen. Net als op de eerste Pinksterdag. Die hele wereldwijde groep van gelovigen noemen we één

heilige, algemene, christelijke kerk. Dat wil zeggen: we horen bij elkaar door Jezus Christus. In Hem zijn we één. De kerk is dus niet beperkt tot alleen jouw gemeente of kerkgenootschap. In het Bijbelgedeelte lezen we al dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat iedereen (elke taal) bij deze christelijke kerk kan horen.

We geloven dus niet in de kerk. Christenen kunnen zwak zijn en grote fouten maken. Christenen blijven zondigen. Gods Geest maakt ons tot kerk. We geloven dus de heilige kerk, we geloven dat de kerk een geschenk is van God. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. We geloven in de algemene kerk. Dat betekent dat iedereen daarbij mag horen, waar je ook woont, welke huidskleur je ook hebt, of je arm bent of rijk. Voor Jezus is iedereen gelijk.

Het werk van de Heilige Geest is niet gestopt op deze eerste Pinksterdag. In het boek Handelingen lees je dat de Geest voor de kerk zorgt. Dat doet Hij nog steeds, elke dag en wereldwijd. De Heilige Geest zorgt er elke dag voor dat mensen tot geloof in Jezus komen en Hem aanvaarden als de Redder van zonden.

lees verder op de volgende bladzijde

Ik geloof in de Heilige Geest en in zijn kerk. Zeg dat maar eens hardop tegen jezelf en tegen elkaar. Wat een kracht gaat er dan uit van zo'n geloof! Want wat de Heilige Geest deed op die eerste Pinksterdag, doet Hij ook vandaag nog: mensen tot geloof brengen in Jezus Christus. Dat doet Hij in jouw dorp of stad, in Nederland en in de hele wereld.

Kerntekst

'Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' (Hand. 2:8b en 11b)

Vragen

- Het Pinksterfeest wordt wel gezegd, is het feest van de geboorte van de Kerk. Wat zou hier mee bedoeld worden?
- Met Kerst wordt Jezus geboren in Betlehem of je kunt zeggen: hier op aarde. Met Pinksteren wordt Jezus geboren in je hart. Wat wordt hiermee bedoeld en probeer dit wat beter duidelijk te maken.
- Voel jij de werking van de Heilige Geest ook in jou en zie je dat de Heilige Geest aan het werk is?

Auteur: GW