

Jezus is sterker dan een onreine geest

Marcus 1: 21-28

ZWIJG EN GA UIT HEM WEG!



Thema: Wie is die Jezus?

Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus bij zijn werk direct bewondering en verzet tegenkomt.

Toelichting

Jezus begint de Schriften uit te leggen in de synagoge van Kafarnaüm. Vanaf deze start van zijn werk komt Hij bewondering en verzet tegen. Mensen zijn onder de indruk van wat Hij zegt. Zijn woorden zijn waar, ze geven hoop. De mensen voelen zich door God zelf aangesproken.

Eén man protesteert. Hij is bezeten is van een onreine geest. Hij is ziek en zegt wat Gods vijand hem laat zeggen: 'Jezus, U bent Gods Zoon, U hebt met macht over alles op aarde. U komt om mij kapot te maken.' Jezus legt deze boze geest het zwijgen op. De zieke man is opeens genezen. En de omstanders: ze weten dat Jezus niet alleen spreekt namens God, maar die woorden ook waarmaakt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus vertelt van God

Richtlijnen: Jezus gaat aan het werk. Hij begint in de synagoge te vertellen over God. Hij mag als een dominee de Schriften uitleggen. De mensen luisteren en bewonderen Hem. Niemand kan het zo mooi en goed als Jezus. Hier worden ze gelukkig van!

Eén man is boos. Hij roept: Jezus, U liegt, U komt van God om mij kapot te maken. Daar kan die man niets aan doen. Hij is ziek in zijn hoofd. Jezus krijgt medelijden en laat zien dat God van mensen houdt. Dat Hij ze juist niet ongelukkig wil maken. Hij maakt de zieke man beter. Iedereen weet nu zeker dat Jezus kracht krijgt van God zelf.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus spreekt en wordt tegengesproken.

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of zij wel eens zenuwachtig zijn als ze iets voor het eerst moeten doen. Voor het eerst naar zwemles, voor het eerst een spreekbeurt, voor het eerst een voetbaltoernooi.

Marcus vertelt dat Jezus in de synagoge van Kafarnaüm voor het eerst de Schriften (de Bijbel) uitlegt aan de mensen. Het gaat fantastisch; Jezus spreekt anders, met goddelijke kracht. De mensen wil dat Hij blijft en meer zegt.

Eén man wil dat Jezus zwijgt en vertrekt. Hij is bezeten van een onreine geest. Hij is ziek en kan niet anders dan zeggen wat Gods vijand denkt: U komt mij kapot maken. Hij is bang voor Jezus, moet niets van Hem hebben. Jezus laat zijn woorden niet verdraaien. Hij legt de geest met goddelijke kracht het zwijgen op. Dan is man weer gezond en iedereen weet: God wil het goede voor iedereen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Nu zwijgen!

Richtlijnen: Jongeren vinden het belangrijk hun mening te geven. Ze willen serieus genomen worden. Ook als ze het ergens niet mee eens zijn. Soms gaan ze daarin te ver en worden ze brutaal. Tegen een leraar op school of tegen hun ouders. Of ze kiezen het verkeerde moment. Een leraar of je ouders kunnen zeggen: 'Ik wil niets meer horen. Doen wat ik zeg en zwijgen'.

Jezus is begonnen de Schriften uit te leggen, in de synagoge. Veel mensen voelen zich aangesproken en bewonderen Hem om zijn indringende verhaal. Wat is God groot en goed! Eén man gaat tegen Jezus in. Hij is in de macht van een onreine geest. De duivel vergiftigt zijn gedachten over God en laat hem zeggen: 'Jezus, U komt van God om mij te vernietigen'.

Jezus duldt geen tegenspraak. Hij accepteert niet dat Gods liefde wordt verdraaid. Daarom spreekt Jezus weer met goddelijke kracht: 'Nu zwijgen. Doen wat Ik zeg: laat die man met rust'.

In de kerk hoor je over God soms wat jij fijn vindt. Dank U, God, prachtig! Maar hoe reageer je als wat je hoort kritisch is en jou op je nummer zet? Geloof je dan dat Hij het goede voor jou wil? En denk je er in stilte over na?

Extra bijbelgedeelte: Psalm 25: 1-5

(David bidt of God hem de weg wil wijzen, of God hem zijn waarheid wil vertellen. Dat is het beste en geeft hoop.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

In het voorafgaande gedeelte heeft Jezus zijn eerste discipelen geroepen. Het zijn de broers Simon en Andreas en de broers Jakobus en Johannes. Met hun vijven komen ze in Kafarnaüm. In Matteüs 4:13 lezen we dat Jezus daar gaat wonen. In eerste instantie hebben de leerlingen geen actieve taak. Ze horen en zien wat Jezus zegt en doet. Wij horen en kijken met hen mee.

Tekst voor tekst

- Vs. 21v Het is jammer dat in de NBV-vertaling het woordje 'terstond', 'meteen' (v. 21) is weggelaten. Het geeft aan dat Jezus al meteen op de eerste sabbat, in een tot dan toe onbekende stad, het woord neemt en dus niet wacht op een uitnodiging. De hoorders merken dat Jezus anders spreekt dan de Schriftgeleerden. Hij leert als gezaghebbend. Dat zou hun toch iets te zeggen moeten hebben! Ook hier is Marcus heel beknopt, zodat we niet precies weten wat Jezus gezegd heeft. In vers 15 heeft Marcus al wel een krachtige samenvatting gegeven: 'De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.' Jezus confronteert de mens met God zelf.
- Vs. 23 De woorden van Jezus roepen een reactie op van een onreine geest. In sommige handschriften wordt ook hier het woord 'meteen' gebruikt. Daarmee zou Marcus mogelijk willen aangeven dat deze onreine geest meteen negatief reageert, terwijl het verdere publiek afwachting is en dus ook niet (meteen) positief reageert. Een onreine geest komt bij de duivel, de tegenstander van God, vandaan. Zo'n geest wil de mens in bezit nemen, hem bij God vandaan trekken, bij God vandaan houden en de mens zo te gronde richten.
- Vs. 24 Deze geest beseft heel goed met wie hij te doen heeft en je krijgt de indruk dat hij ook heel goed beseft welke kant het op gaat. De opmerking 'Ben Je gekomen om ons te vernietigen?' zou ook stellend vertaald kunnen worden: 'Je bent gekomen om ons te vernietigen.' Daar waar Jezus komt, moet de duivel wijken. Waar Jezus komt breekt het Koninkrijk door! Dat de onreine geest Jezus de Heilige van God noemt zou erop kunnen duiden dat hij door het noemen van de naam probeert macht over Jezus te krijgen. Het is een kansloze poging! Ook krijg je de indruk dat de onreine geest, door te spreken over 'ons', de aanwezigen in de synagoge aan zijn kant probeert te krijgen en zo een wig wil drijven tussen Jezus en het publiek.
- Vs. 25v Jezus spreekt hier zijn gezagswoord. Geen ingewikkelde handelingen of formules. Jezus hoeft alleen maar te spreken! De onreine geest moet zijn prooi loslaten. Jezus geeft deze mens zijn vrijheid terug. Het is een teken dat het Rijk van de Messias gekomen is. Voor de aanwezigen moet dit indrukwekkend geweest zijn. Uitdrijvingen kwamen wel vaker voor, maar hier blijkt overduidelijk het gezaghebbende van Jezus' woorden.
- Vs. 27v De mensen zijn zeer verbaasd. Ze gaan met elkaar in gesprek. De feiten worden geconstateerd: er is sprake van een nieuwe leer die met gezag (van Godswege) wordt gebracht en het is daarbij een leer die niet alleen bij woorden blijft, maar ook daadwerkelijk 'werkt'. Tot een erkenning, een belijdenis komt men helaas niet! Het blijft bij een 'leer', over geloof lees je niet. Wel gaat het nieuws over Jezus als een lopend vuurtje door de omgeving. Uit het vervolg blijkt dat dit heel snel gaat. 's Avonds al is het een drukte van jewelste! Het laat zien dat mensen hunkeren naar genezing, naar heelheid. Maar, hunkeren ze ook naar de Geneesheer, de Heelmaker? Zo heeft dit gedeelte toch ook wel een bepaalde 'bijsmaak': een onreine geest erkent wie Jezus is, maar de inwoners van Kafarnaüm?

Vragen

- Waar zie jij al iets van het Koninkrijk van God?
- Herken je in je eigen leven ook (iets van) het gezag van Jezus' woorden?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 5	
Lied 754	(=Gezang 443 LvdK)
Lied 672	(=Gezang 242 LvdK)
Ik ben veilig	Hemelhoog 426
Ik zag een kuikentje	Hemelhoog 427
Jezus is de goede Herder	Hemelhoog 428
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn.	Hemelhoog 453

Auteur: PZ



Jezus vertelt van God

Jezus en zijn leerlingen lopen door de stad Kafarnaüm. Het is sabbat. Ze zijn onderweg naar de synagoge. Onderweg komen ze allerlei mensen tegen. Die gaan, net als zij, ook naar de synagoge. Vandaag is een bijzondere dag. Jezus zal voor het eerst uitleg geven. Niet iedereen mag uitleg geven. Alleen als je een rabbi, een soort dominee, bent mag je dat doen. Jezus is een rabbi. De mensen hebben al uitleg gehoord van veel verschillende rabbi's. Ze zijn benieuwd wat Jezus te vertellen heeft.

De woorden van Jezus maken diepe indruk op de mensen. De mensen luisteren naar Hem en bewonderen Hem. 'Hij spreek als iemand met macht! Heel anders dan de andere rabbi's', fluisteren twee mannen tegen elkaar. De meeste verhalen uit de Schriften hebben de mensen al heel vaak gehoord. Maar de manier waarop Jezus ze uitlegt is nieuw. Niemand kan het zo goed als Hij. Ze luisteren ademloos. Het is muisstil.

Opeens klinkt er geschreeuw. De stilte is verdwenen. Achter in de hoek staat een man. De man is ziek in zijn hoofd. Hij kan er niks aan doen. Hij schreeuwt boos naar Jezus: 'Jij daar, Jezus uit Nazaret! Laat me met rust! Je bent zeker gekomen om mij te vernietigen? Ik weet precies wie Je bent. Jij bent gestuurd door God.' De mensen in de synagoge schrikken ervan. Zo schreeuwen naar een rabbi? Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Jezus zal vast boos worden op de man. 'De schreeuwerd wordt vast uit de synagoge gezet', zeggen de mensen tegen elkaar. Jezus is niet boos op de man. Nee, Hij heeft medelijden met hem. Hij laat zien dat God van mensen houdt. God wil dat ze gelukkig zijn. Jezus geneest de zieke man. De man wordt weer rustig. Hij stopt met schreeuwen. Het is weer gezond in zijn hoofd.

De andere mensen zijn stomverbaasd. 'Wat is hier aan de hand? Jezus vertelt ons nieuwe dingen over God. Hij spreekt met macht. Hij kan zelfs zieke mensen beter maken. Jezus krijgt zijn kracht van God zelf. Dat kan niet anders.'

Wanneer de mensen naar huis gaan, praten ze nog steeds over Jezus en over wat Hij deed en vertelde. De mensen raken niet uitgepraat over Jezus. Het nieuws over Jezus verspreidt zich als een lopend vuurtje en wordt al snel bekend in heel Galilea.

Auteur: HVM



Jezus spreekt en wordt tegengesproken

Jezus gaat op weg naar Kafarnaüm. Niet alleen, nee samen met zijn eerste discipelen. Mannen die bij Hem horen: Simon en Andreas, zij zijn broers van elkaar. Andreas en Jakobus, ook broers, en Johannes. Ze zijn dus met z'n zessen op weg naar Kafarnaüm. Op de eerste sabbat dat ze in het stadje zijn gaan ze naar de synagoge. Joodse mannen gaan op de sabbat altijd naar de synagoge. Op vrijdagavond als de zon ondergaat begint de sabbat en deze duurt tot zaterdagavond als de zon weer ondergaat. Op vrijdagavond en op zaterdag zijn er vaak diensten in de synagoge. Joodse mannen en jongens gaan daarheen, vrouwen blijven vaak thuis. De mannen vertellen als ze thuishkomen waar het in de synagoge over is gegaan.

Jezus en zijn discipelen zijn allemaal joodse mannen. Zij doen ook in dit stadje wat ze altijd doen als het sabbat is. Jezus is dan al een rabbi, een meester, een man die onderwijs geeft. Jezus wist als 12-jarige jongen al heel veel over God en over de joodse geschriften. Nu hij ongeveer dertig is weet Hij nog meer. In de synagoge worden altijd verschillende stukken tekst uit de Tenach voorgelezen. Dat zijn de Bijbelboeken die bij ons in het Oude Testament staan. De stukken tekst worden voorgelezen en uitgelegd. Wat staat er en wat wordt er mee bedoeld? De uitleg lijkt op wat wij kennen als de preek van de dominee. Of de uitleg op de kinderkring/nevendienst.

In het Bijbelgedeelte waar we het vandaag over hebben staat dat Jezus in de synagoge met gezag sprak. Hij wist waar Hij het over had. De mannen waren onder de indruk. Wat wist Jezus veel en wat kon Hij het helder uitleggen. Welk stukje tekst er voorgelezen is, weten we niet. De Schriftgeleerden die anders voorlezen en uitleg gaven deden dit op een andere manier. Zij wisten op hun manier ook veel, maar hoe Jezus sprak, was anders. Hij spreekt met goddelijke kracht.

In de synagoge is op dat moment ook een man die bezeten is van een onreine geest. Een onreine geest komt bij de duivel vandaan, een onreine geest wil alles wat juist niet van God is. Hij wil de mensen bij God en de dienst aan God vandaan houden. Deze man begint te schreeuwen. Dat is vreemd, want normaal zingen en bidden de mannen daar; ze schreeuwen er niet. De man schreeuwt: 'Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God.' Hier zien we dat het een kwade geest is die spreekt, een kwade geest weet heel veel. Om mensen bij God vandaan te houden is het nodig dat de kwade geest precies weet wie God is. Dat zien en horen we hier. De kwade geest weet precies en heel goed wie Jezus is. En inderdaad, Jezus is kwaad op de boze geest. Jezus is op aarde gekomen om de macht van het kwaad, van de zonde te breken. Als Jezus komt, als Jezus in je leven is, is er geen plek meer voor het kwaad, geen plek voor de duivel.

Maar de boze geest doet net of het heel slecht is, dat hij wordt weggejaagd door Jezus. Misschien dat de mannen die naar Jezus luisteren dat ook gaan vinden en dat ze niet meer naar Hem willen luisteren.

Wat zal Jezus nu doen? Hij spreekt de man, of eigenlijk de onreine geest in de man, streng toe: 'Zwijg en ga uit hem weg'. Jezus spreekt. Hij had al gezag toen hij de woorden uit de Heilige Schrift uitlegde, maar nu nog meer. Jezus is de baas, ook over de onreine geest. De onreine geest moet de man loslaten en weggaan. Jezus laat hier zien dat hij de Redder, de Messias is. En wat gebeurt er? De onreine geest laat de man stuip-trekken en verlaat hem met een luide schreeuw. Dat zal een aparte gebeurtenis geweest zijn! Het lichaam van de man beweegt en hij schreeuwt. Iedereen die erbij is, ziet dat er iets gebeurt nadat Jezus de onreine geest het bevel heeft gegeven dat hij moet vertrekken. De mensen zeggen tegen elkaar: wat is dit? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs de onreine geesten moeten doen wat Jezus zegt. Jezus legt niet alleen dingen uit, er gebeurt ook echt iets als Hij iets zegt. Het blijven geen woorden, nee het zijn ook daden, die Jezus doet.

De mensen uit de synagoge zien het en maken het mee. Er staat niet in de Bijbel dat ze op dat moment geloven dat Jezus de Messias is op wie ze al zo lang wachten. Maar wat er in die synagoge gebeurde gaat wel als een lopend vuurtje door Galilea, door de omgeving van Kafarnaüm. Er wordt verteld wat er gebeurd is.

Later die dag zijn er veel mensen die bij elkaar komen om deze Jezus te zien. Ze hebben over Hem gehoord, ze hebben gehoord wat er in de synagoge is gebeurd. Nu komen ze met allerlei zieken en mensen die ook bezeten zijn van een onreine geest. Ze willen Jezus als dokter voor deze mensen. Maar op dat moment zien ze niet of nog niet dat Jezus veel meer is dan een dokter. Hij maakt niet alleen het lichaam beter, maar met en door Jezus worden je zonden vergeven, word je van binnen beter gemaakt. De onreine geest wist heel goed en heel precies wie Jezus was, maar de mensen die het meemaken, zien zij de echte Jezus?

Zien wij de echte Jezus?

Auteur: CdG



Nu zwijgen

[Marcus 1:21-28](#)

Als iemand tegen je zegt: 'Ik weet wie jij bent!' kan dat van alles betekenen. Als het iemand is bij wie je vroeger in de klas gezeten hebt bijvoorbeeld, dan kan dat heel leuk zijn. Je ziet elkaar na een hele tijd weer terug. Maar als je diegene niet zo aardig vindt, en je misschien wel door hem of haar gepest bent, dan loop je liever een blokje om, óf je zal nu eindelijk eens vertellen wat je ervan vond, van al dat geplaag.

Je zult schrikken als je achter je hoort roepen: 'Ik weet wie jij bent!', als je iets doet wat niet mag, en je denkt dat niemand het ziet. Wat zou er dan gebeuren?

Jezus begint met zijn werk

In het Bijbelverhaal van vandaag wordt de Here Jezus ook herkend. Nadat hij zijn discipelen uit heeft gekozen gaat Hij met ze op weg, naar een plaatsje dat Kafarnaüm heet. Als het sabbat is zijn ze in de synagoge. Jezus begint tegen de mensen te praten. De bezoekers van de synagoge zijn nieuwsgierig. Deze leraar kennen ze nog niet! Geen van de mensen weet wie dit is, maar ze vinden het wel bijzonder wat hij vertelt. Dan is er opeens iemand die Jezus wel herkent. Het is geen leuk persoon, maar een boze geest die in een man woont die in de synagoge is. Die boze geest hoort bij de duivel, de grote tegenstander van God. Het is niet iemand die Jezus van vroeger kent toen Hij nog een jongen was. Het is ook niet iemand die Jezus betrapt op iets verkeers. Eigenlijk 'betrapt' deze kwade geest Jezus op iets goeds. Hij herkent Jezus als de Verlosser van de wereld en hij lijkt wel bang voor hem. 'Kom je ons kapot maken? Wij hebben niets met Jou te maken!' roept de geest. 'Jij bent de Heilige van God!'

Deze geest mag dan kwaad, helemaal verkeerd zijn, maar hij heeft wel gelijk! Jezus is de Heilige van God, en Hij komt die boze en kwade machten van de duivel kapot maken. De mensen weten het niet, maar die kwade, bange geest wel. Jezus stuurt Hem weg. In zijn nieuwe rijk passen geen boze machten. Daarom zegt Jezus tegen de kwade geest: nu je mond houden met je rare praatjes. Jij bent helemaal verkeerd bezig. Jij beledigt God, je kwetst Mij en maakt mij boos.

Jezus vertelt daarna wat er wel in Gods Koninkrijk thuishoort aan de mensen in de synagoge. Het is tijd dat iedereen Hem leert kennen, écht leert kennen. Daarvoor moet die boze geest zwijgen en niet alles verstoren.

Wie is Jezus?

De mensen weten nog niet goed met wie ze te maken hebben, maar dat Hij belangrijke dingen zegt en doet is wel duidelijk. Jezus vertelt iets nieuws en iets goeds voor de mensen en de wereld en Hij is sterker dan het kwaad. Dat heeft Hij bewezen door die boze geest weg te sturen. Wij kunnen in de Bijbel lezen over Jezus. We weten wat Hij gedaan heeft en wie Hij is: de Grote Bevrijder van de wereld. Niet alleen die bezeten man werd bevrijd. Jezus is zo groot en sterk dat hij de hele wereld gered heeft. Je mag Hem kennen en wordt opgeroepen in Hem te geloven.

Wie ben jij?

En wie ben jij? Ben jij slim of sterk, sportief of creatief? Ben je een vrolijke jongen of een supergezellige meid? Iedereen is anders en heel speciaal door God gemaakt. En wie je ook bent en wat je ook doet, je mag nooit vergeten dat een kind van God bent. Ook als het wel eens mis gaat en de misschien wel domme dingen doet. Of als je niet zo sterk voelt en er nare dingen gebeuren, je blijft een kind van Hem. En ook als je verdrietig bent blijft dat zo. Je kunt altijd bij God de Vader komen. Hij brengt ook het kwade dat in jou werkt tot zwijgen, zodat je er vrij van wordt. Hij houdt zo veel van jou en de hele wereld, dat hij iedereen die in Hem gelooft in zijn Koninkrijk wil laten wonen.

Vragen

- Jezus kwam vertellen over Gods Koninkrijk, weet je wat dat is?
Zie jij al iets van dat Koninkrijk van God?
- Hoe kun je Jezus leren kennen?
- Kun je aan mensen en kinderen merken dat ze kinderen van God zijn?
Kun je aan jou zien dat je een kind van God bent?

Om te zingen of te luisteren

Wie ben jij? - Elly en Rikkert <https://www.youtube.com/watch?v=NB78DGjfxqQ&t=31s>

Ik Ben – Marcel en Lydia Zimmer <https://www.youtube.com/watch?v=mb8mkRcGDL4>

Van A tot Z – Opwekking Kids 241 <https://www.youtube.com/watch?v=LItBkakvIOE>

Al zo lief had God de wereld - <https://www.youtube.com/watch?v=i5xtOLWr0s0>

Auteur: MZ